

'Leve de zomer van 2015!'

door Nico Fassotte

De zomer van 2015 is langzamerhand een begrip aan het worden. Gisteren werd al weer de dertiende tropische dag van het jaar opgetekend. En zoals zo vaak was het Limburgse Arcen de warmste plek van ons land. Het kwik kwam tot 33 graden en dus waren het water en ijs wat de klok sloeg.

Het toeristenplaatsje Arcen, net boven Venlo, is wel wat gewend als het gaat om zonzoekers, weten ze bij de plaatselijke ijsspecialzaak Clevers. „Het is inderdaad een topzomer”, zegt bedrijfsleider Loek van IJzendoorn. „Maar met zulke temperaturen is het vooral 's avonds druk en overdag wat rustiger. Mensen hou-

den zich toch een beetje koest en dat is maar goed ook. Niet alleen de mensen, maar ook onze apparatuur heeft het soms zelfs zwaar deze zomer als het zo lang warm is. Maar dat is natuurlijk een luxe probleem, voor de zaken is het prima weer”, lacht de ijsverkoper.

IJscoupe

Voor de vriendinnen Levy en Dali mag de zomer nog wel even duren. Na gedane arbeid genieten de twee vriendinnen van een heerlijke ijsscoupe langs de Maas. Op de achtergrond tuft het kleine voetveer de rivier over. „Ook wij hebben een topzomer”, vertelt veerman Ben van Baal. Samen met een poule van vijftien andere vrijwilligers brengt hij duizenden toeristen over de Maas in de groene landelijke

omgeving. „Als het regent, breng ik op een morgen misschien vijftien mensen naar de overkant. Maar met zulke dagen zijn het er al snel zeventienhonderd. Ik ben dan een beetje de VVV-man hier. Ik vertel de mensen waar ze naartoe kunnen. Het is heerlijk om iedereen van de zomer te zien genieten.”

Even verderop maken de families Van Heest en Ley-sink uit Tilburg zich op voor een boottochtje. „We zaten bij elkaar op de camping”, vertellen ze. „We kenden elkaar niet, maar de kinderen zijn vrienden geworden en dus maken we met zijn allen een boottochtje. Daarna gaan we samen een ijsje eten. In Nederland op vakantie, daar is niets mis mee. Leve de zomer van 2015!”



Dali (links) en Levy genieten van een jaloersmakende ijsscoupe, terwijl de families Van Heest en Leysink verkoeling op het water zoeken. FOTO'S MARCEL VAN HOORN



Lisanne was al heel vroeg geïnteresseerd in distillaat. Mede te danken aan haar vader, die liefhebber van het productieproces is. FOTO REINIER VAN WILLIGEN

VERSLINGERD AAN DE DRANK

Lisanne jongste whiskystookster

door Jan Colijn

Ze tel 25 lentes, maar heeft haar hart al verpand aan oud-Hollandse likeuren. Lisanne Benus lanceerde dit voorjaar haar eigen whisky. „Maar whisky en gin mogen dan hip zijn, ik kan niet zo goed genieten van onze ambachtelijke jenever en korenwijnen. Sterker, dit is voor mij cultuurhistorisch erfgoed waar we als land trots op mogen en moeten zijn.”

Intussen wordt ze in 'het wereldje' zelfs al de jongste vrouwelijke whiskystoker ter wereld genoemd, maar zelf blijft ze daar Twents nuchter onder: „Ach, wellicht loopt er in Schotland of Azië iemand die jonger is dan ik.”

Feit blijft dat ze er vroeg bij was. Waarbij de liefde voor de fles genetisch bepaald blijkt. Vader Bert is namelijk gefascineerd door drank. „Dat wil zeggen: zelf drinkt hij geen druppel, maar hij is al zijn hele leven in de ban van het productieproces.”

Een Groningse boerderij op het Twentse platteland – tussen Vroomshoop en Westerhaar – met een opvallende naam op de gevel: 'Pertjaja'. Maleis voor 'zo is het goed'. Een oprijlaan met statige bomenrij. De boerderij uit 1904 – al generaties in handen van de Be-

nussen – is omgebouwd tot destilleerderij. Een fraai winkeltje, een bruine kroeg voor de proeverijen en de onvermijdelijke ketels waar het distillaat wordt gestookt. Welkom in de Kalkwijk Distillery.

Goede news

Achter de bar vertelt Lisanne over hoe ze ooit aan de drank verslingerd raakte. „Tijdens mijn opleiding detailhandel liep ik stage in

moeder komen namelijk uit Vriezenveen, een dorp tien kilometer verderop dat begin achttiende eeuw handeldreef met Rusland. Rusluie, werden deze handelslieden genoemd.

En daar is ook een van Lisannes andere brouwsoep op geïnspireerd: Kozakkenruiter. „Nadat de Russen in 1813 het leger van Napoleon in de pan hakten, belandden tijdens de achtervolging vijf Kozakken bij de boerderij van Jan Winter – een voorvader van mijn moeder – en vroegen om schnaps. Hij herkende hun taal en vanwege de Rusluie-connectie sprak hij Russisch terug. De Kozakken werden welkom geheten en een vat Vriezenveense likeur werd vermengd met wodka. De smaakvolle combinatie maakten ze gebroederlijk soldaat.”

Recept

Jan Winter bewaarde het recept op een briefje, dat veel later werd teruggevonden. „Drankjes waren echter vooral medicinaal bedoeld. Prima tegen buikpijn en zo, maar nu niet te pruimen. We hebben het dus aangepast naar de hedendaagse smaak.”

In 2010 stortte Lisanne zich op whisky. „Eastmoor noemen we het. Een hommage aan de turfstekers die dit gebied hebben ontgonnen. Keiharde werkers die Vroomshoop en Westerhaar op de kaart hebben gezet. Deze regio hier is eigenlijk het Schotland van Nederland.”



Henk van Ielen (midden) geeft instructies aan zijn cursisten Brent van Rossum en David van Wijk. FOTO GERARD VAN OFFEREN



inneringen mee naar boven kunnen nemen. „Als duiker respecteer

wijsvinger. Onder water is dit het teken dat alles goed gaat. „Bobblob!” Er klinkt een hoop geborrel als het drietal onder de waterspiegel verdwijnt om naar het diepere duikgedeelte te zwemmen.

In het voorjaar duikt Marlène graag in Zeeland omdat sepia's – een inktvissoort – daar komen paren. In het najaar duikt ze er naar snottel, een grote bruine vis. De eitjes van dit dier zijn helder rood en hangen als kerstballen in het water.

In mei organiseerde de Nederlandse Onderwater-sport Bond zelfs het wereldkampioenschap onderwaterfotografie in Zeeland. Duikers van over de hele wereld legde het Zeeuwse waterleven vast op de gevoelige plaat, wat voor veel publiciteit zorgde.

Ook Marlène maakt graag foto's onder water, zodat ze haar mooiste her-

en veel grotere opgave. Het water laat minder licht door, waardoor je al snel een lamp nodig hebt. Dat houdt het duiken spannend. Ook zijn de kleuren in het water hier anders. Meer groen en goud dan blauw.”

In het voorjaar duikt Marlène graag in Zeeland omdat sepia's – een inktvissoort – daar komen paren. In het najaar duikt ze er naar snottel, een grote bruine vis. De eitjes van dit dier zijn helder rood en hangen als kerstballen in het water.

In mei organiseerde de Nederlandse Onderwater-sport Bond zelfs het wereldkampioenschap onderwaterfotografie in Zeeland. Duikers van over de hele wereld legde het Zeeuwse waterleven vast op de gevoelige plaat, wat voor veel publiciteit zorgde.

Ook Marlène maakt graag foto's onder water, zodat ze haar mooiste her-

'DUIKEN HIER IS EEN UITDAGING'

Zeeuwse donkere wateren hotspot voor liefhebbers

door Vera van Winkelen

Wie de drukte van de Zeeuwse stranden wil ontvluchten, kan zijn heil onder water zoeken. De wateren van Zeeland behoren tot een van de mooiste duiklocaties van Nederland.

Aan de Zeeuwse kusten heerst een gezellige drukte. Kinderen hinkelen schreeuwend door de met schelpen bezaaide kustlijn, honden

Anja van Dijk met haar onderwatercamera. FOTO VISUMAR



rennen blaffend heen en weer. Uit de ene keet klinkt het nieuwste nummer van Rihanna, de buurman draait een technosong. Wie hier even genoeg van heeft, moet eens een kijkje nemen onder het wateroppervlak. Daar heerst serene rust.

De afwisselende Zeeuwse wateren zijn een heuse 'duikhot-spot' voor zowel landgenoten als buitenlandse toeristen, weet duikinstrucent Henk van Ielen (67). Jaarlijks trekken bijna een miljoen duikliefhebbers richting Zeeland.

„Onze tweede openwaterduik en nu



Marlènes man en duikbuddy is een forse snoekbaars tegengekomen in het goud-groene water. FOTO MARLENE ALBRECHT-TERPSTRA

De Zeeuw startte in 2006 samen met zijn zoon duikbedrijf De Kabbelaar. Met zijn pensioen voor de deur besloot de zestiger van zijn hobby zijn beroep te maken. In het zomerseizoen is hij zes dagen per week in de weer met het geven van duiklessen.

Het is geen gemakkelijke sport. De uitrusting is zwaar en Brent en David raken een paar keer hun flippers kwijt in het donkere water. „Je moet trappelen vanuit je heup en niet met je enkels”, instrueert Van Ielen rustig. Ze oefenen het terugvinden van een uitgevallen mondstuk in het ondiepe water. „Alles in orde?” De leergierige knapen vormen een cirkel met duim en

al een paling gezien!” Brent van Rossum (15) stuitert in het rond. Samen met zijn maatje David van Wijk (14) volgt hij een duikles bij Van Ielen. De instructeur is blij

met zijn enthousiaste leerlingen. „Hier in het Grevelingenmeer zwemt heel veel leven doordat het water zout is. Er zit per vierkante meter wel tien keer zoveel

vis en begroeiing als in zoet water. Tijdens het opzetten van de duikbril onder de wateroppervlakte zie je vaak al de eerste visjes en krabben voorbij schieten.”

Oad nazomer weken: korting tot € 220 op alle najaarslastminuten!

Verleng de zomer!

Nog 4 dagen! Korting tot € 220 op alle najaarslastminuten*



Treis-Karden, Duitsland
• O.a. Cochem, Trier, Bernkastel-Kues
• Inclusief bezoek Koblenz
• Verblijf in een 3* hotel o.b.v. All Inclusive
• Vertrek: 7/9, 5/10*, 2/11
5 dagen BEDE26



Inspirerend Toscane & Florence
• O.a. Pisa, Volterra, San Gimignano, Lucca
• Inclusief dagtocht Siena en Chianti route
• Verblijf in een 4* hotel incl. ontbijt en diner
• Vertrek: 5/10, 26/10*
10 dagen BEIT07



Lutago, Zuid-Tirol, Italië
• O.a. Gardameer, Dolomieten
• Enige hotel in Lutago met zwembad
• Verblijf in 3* hotel incl. ontbijt, lunch, diner
• Vertrek: 24/8, 7/9*, 5/10
12 dagen BEIT01